

פרשת מסעי

הפרשה שלנו מספרת על המסעות של משה.

מהו הסיפור של משה רבנו?

אמא של משה שמה אותו בתיבה והכניסה אותו ליאור.

בתקופה שמשה היה תינוק, הפרעונים נהגו להרוג את הבנים הבכורים של בני ישראל, ולכן אמא שלו הכניסה אותו לתיבה.

מי שמצאה את משה זו בת פרעה - הבת של המלך של מצרים. היא בעצם גידלה אותו בתוך הארמון של המלך. מי שהניקה את משה זו אמא שלו.

איך משה נהיה מנהיג? הוא ראה את הסנה הבוער והבין שאלוהים מבקש ממנו לקחת מנהיגות. בפעם הראשונה משה לא הסכים לקחת את התפקיד של המנהיגות. בפעם השניה הוא גם לא הסכים. ובפעם השלישית הוא הסכים.

אני חושב שזו החלטה טובה של משה, הוא רצה להציל את בני ישראל.

אם אלוהים היה מוצא אותי בסנה הבוער ומבקש ממני לקחת תפקיד של מנהיג, הייתי חושב על זה המון זמן ומתלבט לגבי זה, אבל בסופו של דבר הייתי מחליט ללכת על זה.

הייתי רוצה להנהיג את בני ישראל כדי לאפשר להם לחיות בשלום, לגור במקום משלהם בשלום ובשמחה.

אני מאמין שמגיע לבני ישראל שתהיה להם מדינה משלהם, ובמקביל אני חושב שזה חשוב שכל היהודים יתפזרו בעולם ויחיו חיים טובים, כל אחד במקום בו הוא נמצא.

יכול להיות שיהיה להם קשה כי יש הרבה גזענות, אבל בגדול אני מאמין שמגיע ליהודי לחיות בכל מקום בעולם.

המשימה של בני ישראל הייתה לצאת ממצרים, לצאת מעבדות (Avdoot) לחירות. קודם כל אלוהים החליש את הפרעונים על ידי עשר המכות:

דם, צפרדע, כינים, ערוב Arov, דָּבֶר Dever, שחין shchin, ברד,
ארבה, חושך
ומכת בכורות.

זה היה חכם מצד אלוהים לעשות את עשרת המכות, כדי לאפשר להחליש את הצד השני,
כדי שיהיה אפשר לממש את המטרות שלהם כעם ישראל ולצאת לחופשי.
זה קצת מזכיר לי את המלחמה שמתרחשת היום. באוקטובר חמאס נכנסו לישראל
והתחילו להרוג אנשים תמימים, בנובה ובבארי ובכל מיני מקומות. יש אנשים שאומרים
שאנחנו קשוחים מדי עם עזה, אבל לדעתי אנחנו צריכים להיות קשוחים עם החמאס
שהרג כל כך הרבה אנשים שלנו.
עדיין יש 115 חטופים בעזה, ועד שהם לא יחזרו אנחנו לא נפסיק להילחם.

אז בקיצור, אני חושב שזה נכון לנו בתור עם ישראל להילחם על הזכויות שלנו.

אחרי עשרת המכות, הפרעונים עדיין לא רצו לשחרר את בני ישראל לצאת ממצרים.
אז בני ישראל החליטו לברוח באמצע הלילה, ואפילו לא היה להם זמן לארוז תיק ולהכין
לחם. זו הסיבה שאנחנו אוכלים מצות בפסח, כדי לזכור שלבני ישראל לא היה זמן לבשל.
בני ישראל יצאו אחרי שלושה ימים של מנוסה (menoosa) במדבר, הם הגיעו לים סוף.
בעצם קרה שם נס. ים סוף נפתח כדי שכל בני ישראל יוכלו לעבור דרך הים, ואחר כך הים
נסגר. הפרעונים שבאו אחריהם טבעו בים.

אחרי שבני ישראל עברו את ים סוף, הם היו צריכים לצעוד עוד 40 שנה במדבר, בחום,
והרבה פעמים בלי אוכל, בשביל להגיע לארץ הקודש. זה מסע מאוד ארוך וקשה אבל זה
שווה את זה, כי בסוף אין מחיר לעצמאות. העצמאות של עם ישראל היא הדבר הכי
חשוב.

תודה לכל מי שבא 😊